

# Gustav OG RAKET- BRODERSKABET



*Astrid*  
Prøvem medlem

*Gustav*  
Præsident

*Benjamin*  
Mekaniker

*Magnus*  
Chefforsker

*Simon*  
Testpilot

1. GRØDBY NARSEKSPEDITION

## *Indhold:*

- 7 SUEIN SPYTTER UD!
- 13 »ER I SOLDATER - ELLER FORRÆDERE?«
- 19 MYSTIK I SKOVEN!
- 20 STELLA OG GUSTAV STIKKER AF!
- 24 ASTRID I KRYDSILD!
- 33 GRØDBY UNDER ANGREB!
- 42 GNISTRÆMPEN!
- 57 OPRØRERNE SAMLES!
  
- 60 ER GRISE INTELLIGENTE?
- 62 SUEINS TEGNESKOLE



# Gustav OG RAKET- BRODER SKABET

8

KLAPJAGT



**GUSTAU**  
11 år  
Præsident for  
Raketbroderskabet



**ASTRID**  
7 år  
Irriterende  
lillesøster



**KENNED**  
11 år  
Præsident for  
Hell Boyz



**SIMON**  
11 år  
Testpilot for  
Raketbroderskabet



**LAURITS**  
11 år  
Prospect i  
Hell Boyz



**STELLA**  
Alder: Ukendt  
Ny pige i  
klassen  
(NB! Lugter  
godt)



**BENJAMIN**  
10 år  
Mekaniker for  
Raketbroderskabet



**NICKLAS**  
11 år  
Prospect i  
Hell Boyz



**ISABELLA-  
VICTORIA**  
11 år  
Den smarteste  
pige i Grødby  
& nærmeste  
omegn



**MAGNUS**  
10 år  
Chefforsker for  
Raketbroderskabet



**PATRICK**  
11 år  
Prospect i  
Hell Boyz

## LOGBOG

Stella, hendes far og Igor er flygtet til Jorden. Men lige i hælene på dem er Stellas stedmor, den onde dronning Xenia. Hun vil have Stella gift med sin søn, prins Xgarn. Så kan han blive arving til hjemplanetens trone, når Stellas far engang dør.

Imens fortsætter livet i Grødby. Blandt beboerne er det kun Gustav og hans venner i Raketbroderskabet, der ved, at mørke skyer trækker sig sammen om det lille samfund. Gæsterne fra rummer gør sig klar til det helt store opgør!



*Gustav & Raketbroderskabet: Klappjagt  
Bind 8 af i alt 9*

Skrevet af Frank Madsen. Illustreret af Sussi Bech  
Copyright © Frank Madsen og Sussi Bech, 2018. All rights reserved.  
Arbejdet er støttet med midler fra COPY-DAN tildelt af  
Autorkontoen i Dansk Forfatterforening.

Kopiering fra denne bog er kun tilladt i overensstemmelse med overenskomst  
mellem Undervisningsministeriet og COPY-DAN.

ISBN 978-87-93608-41-2

1. oplag, september 2018

Forlaget Eudor

[www.eudor.dk](http://www.eudor.dk) (forlagsekspedition og onlinesalg)

Trykt hos Totem i Polen.

Læs mere om Raketbroderskabet på [www.eudor.dk/raket](http://www.eudor.dk/raket)

# 1

## SVEIN SPYTTER UD!



»Fortæl os alt, dit svin!« sagde Stellas far.

»Zpyt ut! Hvor zgjuler Xenia zig?« hvæsedes Igor.

Spørgsmålene haglede ned over grisen Svein. Og Svein, der ikke var nogen særlig modig gris, plaprede beredvilligt ud med alt, han vidste:

»Damen, I søger, bor på vores gård!! Hun leder også efter jer!!«  
peb han. Så kunne han ikke rigtig komme i tanke om mere, han vidste. Han håbede, det var nok, for nu ville han hjem til sin lune svinestald. Der blev man da ikke skudt på med laserstråler, opslugt af fælder eller holdt fanget i grøn mintgelé!

Igor og Stellas far kiggede på hinanden.

»Jeg tror, jordboeren taler sandt!« sagde Stellas far.

»Skulle jeg tage ud til den gård og tale Xenia til fornuft? Måske ... måske elsker hun mig stadig?«

*»NEJ!« skreg Igor. »Ja, untzgyt mig, Herre, men Terez 2. huztru er ... en falzg zlange! Hun har aldrig elzget Tem! Hun er gun ute efter én ting: Terez trone! Huzg, at hun prøvete at træbe oz, inten vi flygtete hertil! Tet vil hun gøre igen! Vi har gun én chance: At forzvare oz – eller tø!«*

Igor rakte heroisk fingeren i vejret ved sine sidste ord.

Stellas far sank en klump.

»Jeg vil ikke dø!« lød det spagfærdigt fra Magnus.

Han stod sammen med sine kammerater.



Også Magnus længtes pludselig efter at komme hjem.

Mor plejede altid at vente med varm kakao og Havre-Snold med Bonbon Knas™ på dette tidspunkt.

»Det vil vi heller ikke!« sagde Benjamin. »Men vi vil godt være med til at forsvare Grødby!«

»Ja, stik os nogle strålepistoler, så skal vi nok nakke alle de robotter, hende Xenia sender imod os! Hvis de er lige så snotdumme som dem, vi mødte ude i skoven, så bliver det pærelet!« pralede Simon.

Men Dynamit-Jens lagde en hånd på hver af de to ophidsede drenges skuldre:

»Der er ingen her, der skal dø! Og der er heller ingen børn, der skal slås mod rumvæsener! Det er en opgave for os voksne! Jeg tilbyder Dem at advare myndighederne og kalde min hjemmeværnsgruppe sammen til Grødbys forsvar!«

Dynamit-Jens stak en brav næve frem mod Stellas far, der først tøvede, men derefter trykkede den varmt:



»Tak! Det er egentlig et familieanliggende, men det kan godt være, vi får brug for alle gode kræfter!« sagde Stellas far.

Der lød en hånlig fnysen bag dem. Den kom fra Beriah, der sad bundet til en stol og hidtil havde været tavs:

»Tåber!« hvæsedes han. »I har ikke en chance mod Xenia! Hun er på vej hertil med sin robothær og nye vidundervåben! Hun vil UDSLETTE jer, så hendes søn kan blive konge! Beriah kender alt til hendes planer. Beriah flygtede hertil for at advare jer!«

Stellas far så på Beriah med foragt:

»Advare os? DU forrådte os til Xenia, så vi måtte flygte! Du tænker kun på dig selv! Og på, hvordan DU kan blive konge!« Stellas far drejede rundt på hælen og gik op ad kældertrappen. Igor og Dynamit-Jens fulgte efter sammen med Simon og Benjamin. Beriah råbte klynkede efter dem:



»Jeg LOD, som om jeg forrådte jer!! Men i virkeligheden er jeg jeres VEN – og eneste håb!« Så tilføjede han med smiskende stemme: »Giv mig jeres sten! Kun Beriah kender Xenias svage punkt. Kun Beriah kan forhindre Xenia i at blive ejer af dem alle fem!«

Gustav spidsede ører. Så mærkede han en hånd i sin. Det var Stella.

»Kom!« hviskede hun til Gustav og Magnus og gjorde tegn til, at de skulle følge efter hende op ad kældertrappen.

»Øjeblik!« sagde Gustav. Han løb hen til Svein og løste hans bånd. Så fulgte de alle tre efter Stella op ad trappen, mens Beriah var efterladt alene i mørket.

De kom op i stueetagen. Gustav kunne høre Igors stemme inde fra stuen. Og begejstrede udbrud fra Simon og Benjamin. Men han havde ikke tid til at se, hvad det var, der imponerede dem så meget, for Stella førte ham hurtigt videre mod hoveddøren. Svein og Magnus løb i forvejen.

»Ved du, hvor den gård er, grisen talte om?« hviskede Stella.  
»Vil du også derud og tale Xenia til fornuft?« svarede Gustav.

»Jeg ved ikke, om hun eller min far kan tales til fornuft!« sagde Stella. »Men hvis du vil forhindre dem i at smadre hele din by, er vi er nødt til at gøre noget, før det er for sent!«



12

2

»ER I SOLDATER - ELLER FORRÆDERE?«



Ude på gården Den Glade Gris a/s summede det af hektisk travlhed. Landmanden og hans hund Winston havde meldt sig frivilligt til at slæbe store, tunge sække ud fra rumskibenes lastrum. Eller måske ville det være mere korrekt at sige, at de ikke havde sagt nej, da Xenia havde spurgt dem. Det føltes som en evighed siden, de var blevet vækket af hendes rumskibe.

Også grisene var holdt op med at springe ubekymret rundt på kløvermarken. Xenia havde kaldt dem sammen og bedt dem være soldater i sin hær. Grisene vidste ikke, hvad »soldater« var. Men Xenia fortalte dem, at de skulle være »første angrebsbølge i det store slag!«

Og det lød jo meget godt og fint.



13



De havde ikke hørt fra grisenes talsmand, Svein, siden han blev sendt på hemmelig mission til Grødby. Xenia havde udpeget en ny talsmand for grisene, og grisen Pelle stillede sig nu op for at overbevise grisene om, at det var deres pligt at kæmpe for Xenia. For friheden!

»Hendes Majestæt har givet jer jeres frihed! Kun et utaknemmeligt svin vil nægte at gøre gengæld! Den, der siger nej til at være soldat, er en forræder, der hjælper vores fjender! Er I soldater – eller forrædere?«

Ingen af grisene havde lyst til at være et utaknemmeligt svin. Eller en forræder.

»Til kamp mod vores fjender!« råbte en gris nede fra de bagerste rækker. Det var Orla, Pelles lillebror.  
 »Længe leve Xenia!« råbte Pelle fra sin talerstol.  
 »Længe leve Xenia! Og friheden!« råbte grisene i kor.

Nu blev grisene ført ind på række. Én for én trådte de op på en transportør. Transportbåndet rullede grisene hen forbi en række robotarme, der udrustede dem med en pink hjelm og en stor kæp. Flere af dem følte stoltheden ved at være udvalgt til at slå for friheden, inden de brat dumpede ned fra transportbåndet. De marcherede forbi Xenia med trynen i sky. Opsatte på at vise sig som taknemmelige svin!

