

Sussi Bech

# Nap en krabbe!



**E** EUDOR

»Jeg keder mig!«  
Emil er sur.  
Ferien er lang og trist.  
De bor i sommerhus.  
Der er ingen at lege med.  
Far vil bare klippe hæk.  
Mor tager solbad.  
Mor tager solbad.  
Søster Ida leger med Emma.  
De går begge i nulte.  
De leger altid med dukker.  
Både her og hjemme.  
Nu sidder de ved den lille pool.

»Du kan slå græs,« siger mor.  
»Eller klippe hæk,« siger far.  
»Øv!« siger Emil. »Hvad sjov  
er der i det?«





Emil ser på Emma og Ida.  
De har det lidt for sjovt.  
»Hvad leger I?«  
»Vi leger fint hotel!« De råber i kor.  
»Jeg er Rosa!« Ida peger på sin dukke.  
Den har langt, lyst hår.  
»Jeg er Luna!« Emma vifter med en  
dukke magen til. Bare med sort hår.



»De er gæster! Nu skal de ned og bade!«  
Emma kører sin dukke rundt i vandet.  
Det er fuldt af græs. Og døde fluer.  
»Vil du lege med?« siger Emma.  
»Ja, vi skal bruge en tjener!«  
Ida rækker ham en bamse. Totte er tjener.  
»Nej tak,« siger Emil. Han lægger sig  
igen.

»Hej, jeg hedder Mia!«  
Emil får store øjne.  
Der står en pige lige foran ham!  
Hun har vildt, rødt hår. Rødt som ild.  
Mia bor ved siden af. I det gule hus.  
Emil har set hende før:  
Nede i byen.  
Ved færgen.  
Gennem hækken.  
Nu står hun her.  
»Vil du lege?«  
Hun smiler til ham.  
»Jeg leger ikke med dukker,« siger han.  
»Det gør jeg heller ikke,« ler Mia.  
»Jeg vil ned og fange en krabbe! Eller  
to!«  
Mia har net, spande og snor med.  
Det lyder sjovt!

